

Atomlåten

Thomas Wiehe © 1985

LP "Mögel", Silence Records 1975, SRS 4632

Alltihopa började egentligen för länge se´n
Vi var ett gäng som ofta bruka´ vinterbada men
En dag var vattnet trettio grader varmt fast luften trettio grader kall

Och vi blev väl litet misstänksamma över all den döda fisk
som guppa´ upp o ner i vattnet men så tänkte vi till sist
Det kanske var nåt fel på Barsebäck atomkraftverk trots allt

Visst hade vi hört politiker som röstmedvetet sagt
"Nå´t renare och billigare hittar man väl knappt
Och förresten skapar kärnkraft många jobb redan när dom ska byggas

Rör ska monteras, maskiner konstrueras
väggar installeras och moduler levereras
Och förresten är väl byggnaderna ganska snygga

Och alla dom som jobbar i vårt samhälle så duktigt nu
Ja dom ska ju ha hus och bil och kyl och frys
Och hund och tvätt och diskmaskin och Gud vet allt som slukar
energi

FiB-Aktuellt på måndagen och glass och litet ckockelad
Och ciggar och sin lördagskrök den måste man ju bara ha
Och kärnkraft kommer nu att rädda hela våran ekonomi".

Men nu var vi några stycken som såg hur en kultur
Hota´ våra barn och våra djur och vår natur
Och i vårt medvetande kände vi en enhet med dessa

Så vi beslöt oss för att göra ett studiebesök
På Barsebäck atomkraftverk som ligger bakom nästa krök
Och se om allt stod rätt till eller nå´t var i behov av att förbättras

Så vi tog vår gamla traktor, packa´ den full med folk och få
Vänner och bekanta, hundar katter, alla ville mä´
Och hammare och skiftnycklar och litet annat smått och gott

Efter många äventyr som jag ej går in på nu
närma´ vi oss kärnkraftverket uti Barsebäck till slut
Det reste sig mot himmelen som Joakim von Ankas bankpalats

Vi möttes av en tekniker, han såg allt som leksaker
Där var också en jurist, han såg allt i paragrafer
Och en vinstmedveten ekonom var också på plats

Dom sa alla tre: "Kärnkraft det är mycket bra"
"Det vill vi gärna kontrollera själva", sade jag
"vi vill se hur våra skattepengar används av folk som er"

Strålhundarna följde oss när mot porten vi gick fram
Tjugofem kravallpolisier dök nu upp från ingenstans
Med batonger som säkert inte var att leka med

Vi sa: "Flytta er, ni står i vägen, annars blir det synd om er"
Då bröt stormen lös och sedan minns jag inte mer
Någon slog mig upp i skallen så jag hickde och dog och det är sant

När jag vaknade så var jag i det heligaste helvetet
Det koka´ och det bubbla´ och var varmt so bara f-n, du vet
Och hör och häpna men jag var vid självaste reaktorn, minsann

"Jag ska spränga detta helvete i luften", tänkte jag,
Det var så skönt att äntligen få hata ett tag
Så jag nästan kissa´ på mej men jag lyckades att hålla mig ett tag än

Men jag tog väl icke fram plutoniet som jag köpt på svarta marknaden
Koppla´ till nån språnghattar och sprängde hela huset se´n
Poff, sa det och hela bygget flög i luften och jag dog igen

När jag vaknar nu så ser jag att är i himmelen
Bland mina vänner och bekanta och här utanför så har vi fina
Vindkraftverk, solfångare och litet annat smått och gott.